

rõ sự tinh cần báo đáp, cảm thông lòng thuận hậu thảo hiền. Đọc Phật kinh trọn cuốn mà không ai sánh kịp, chúc thánh thượng muôn năm mà quy định lệ thường. Cau quả ngậm châu, cành dương rưới ngọc. Điềm lành quanh quất chốn cửu long, át xa châu báo, triệu tốt sinh sôi đầy các ngã, vượt tới phương xa.

Ôi! Vâng chịu phúc dày trời đất, kế thừa mệnh lớn tổ tông, hơn năm mươi năm trị nước, hàng trăm nghìn nước sợ oai. Mưa nắng hợp thời, trăng sao đúng độ. Người thường nghĩ: Việc làm ruộng là căn bản trước tiên nên chính sự ắt nhờ vào đó. Tuy hàng năm vẫn phải thân hành, nhưng ý chí chưa từng trễ nải. Ngày tháng năm mùa hạ, niên hiệu Hội trường Đại khánh thứ chín (1118) nhà vua cưỡi xe ngựa phi tiên, đáp thuyền rồng diệu bảo. Nắng đẹp sóng im, triều lui mây tạnh. Qua dòng Hà - Lô, thấy bến Long - Lĩnh. Tuy thế núi chênh vênh, nhưng đỉnh vun bằng phẳng. Vua bèn truyền lệnh buộc dây thuyền, xuống chiếu cho các quan hộ giá mà bảo họ rằng:

- Trẫm muốn dựng một ngôi chùa ở núi này có được chăng?

- Tả Hữu bước ra tâu rằng: “Chúng thần nghe các cụ già trong làng kể lại. Ở núi này cứ đến mùa xuân thì trời thường mưa để nhuần thấm cho muôn dân. Vậy bệ hạ nên dựng chùa, để nhanh chóng thành thiện quả, và xin bệ hạ đặt tên núi này là Long - Đồi.”

Nhà vua chuẩn ý, bèn hạ lệnh cho viên quan coi việc bói toán, xác định phương hướng; mặt chùa trông ra sông Kinh, gió lộng mặt sông như lụa biếc dải ra, lưng chùa quay về núi Đập, mưa tan dáng núi như gấm xanh thêm sóng. Bên hữu không chế bình nguyên trông tới lũy cũ Càn – hưng, bên tả men theo sông nhỏ, quanh hán – thủy để ra khơi. Xuống chiếu cho thợ thuyền lãng dây nẩy mực. Thi của cải làm sáng thêm công đức, khiến quan coi rừng gắng sức để giảm bớt dân tư, chuyển gỗ rừng hết sức thần kỳ, sai thợ mộc giỏi trở tài để việc làm khéo léo. Lấy đá Mân làm dấu, dùng đá vũ dựng hiên. Xây mười ba tầng chọc trời, mở bốn mươi cửa hóng gió. Vách trạm rồng ổ, xà treo chuông đồng. Tầng trên đặt hộp vàng Xá Ly, tỏa tường quang cho đời thịnh sau này, đỉnh nóc xây tiên khách bung mây, hứng móc ngọc dưới bầu trời tạnh ráo. Tầng dưới chia tám tướng khô ngô, đứng hộ vệ có thân nhân cầm kiếm. Chính giữa đặt tượng đa bảo Như Lai, sức thể nguyện sâu rộng, đành hiến cả thân mình. Nghe kệ sen giúp đỡ oai thiêng, lảng Kinh Phật chia đôi tòa báu. Treo phướn vàng rực rỡ, cắm lọng tía long lanh. Sân thêm có bậc, lang vũ hai bên. Rồi bên tả chùa dựng cung tứ giác, ngậm hai mân trấn đất, đội tám tướng châu trời. Nêu cao khí tượng cho danh sơn, truyền rộng thánh công cho hậu thế. Bên hữu chùa dựng nhà khám nhọn vuông, trong đặt Tân. Đầu hòa thượng (là vị) ðày ra ma – lê - sơn. Nhận lời răn của Nha Lai, vì chúng